

De avonturen van Babou en Kendi

De nacht valt op de Afrikaanse savanne.
Morgen is een grote dag voor de Solidaire Hartjes stam.

Het Zonnefeest zal het hele dorp bijeenbrengen voor een groot feest. Iedereen valt rustig in slaap terwijl **Babou**, een dappere leeuw met een teder hart, zijn zijdezachte manen borstelt in de hoop dat alles goed zal komen.

Hij, als de koning van de savanne, zal de taken verdelen voor de voorbereidingen.



Een paar uur later schrikt **Babou** plotseling wakker.

Hij kijkt op zijn horloge en ziet dat het 8 uur is,
maar het is nog donker.

Wat is er aan de hand?

In het centrum van het dorp hangen de meest moedige
dieren lichtslingers aan de bomen... Die zijn zeker nodig om
iets te kunnen zien!



In de verte ziet Babou een slanke figuur met
een mooie geulekte jurk.
Hij herkent Kendi, een lenige en slimme luipaard.

Ze kijken elkaar in de ogen en samen roepen ze uit:

«De zon is niet opgekomen!»

De dieren raken in paniek en botsen tegen elkaar in het
donker, totdat Babou iets zegt.



«Lieve stam, de zon is vanmorgen niet opgekomen. En ik denk dat ik weet waarom. Wij zijn de stam van de Solidaire Hartjes. Het Zonnefeest nodigt ons uit om voor elkaar te zorgen en elkaar te helpen», zegt hij.

«Ik geef toe dat ik de laatste tijd niet erg solidair ben geweest,» gaat Kendi verder. «Ik heb veel voedsel gestolen van de andere katachtigen...»

«En ik,» voegt Babou eraan toe, «ik heb mijn burens meer dan eens bang gemaakt om hun buit te stelen. Dat verklaart alles!»



Volgens de traditie vormen de dieren dan een cirkel aan de rand van de rivier en slaan de handen ineens in de hoop dat de zon weer tevoorschijn komt.

De sterksten, aangevoerd door **Babou** en **Kendi**, vormen een cirkel in het midden en bundelen hun krachten om de zonnestralen van achter het water te schieten.

Harder ! Harder !

Een echte teamwork die uiteindelijk... het heldere en warme licht van de zon naar boven brengt!



Op het ritme van de djembe begint de hele stam eindelijk aan de voorbereidingen voor het Zonnefeest.



Maar voordat de festiviteiten beginnen, herinnert **Babou** iedereen eraan dat het nodig zal zijn ervoor te zorgen dat iedereen alles heeft wat hij nodig heeft zodat de zon niet weer verdwijnt.