

De avonturen van Sacha & Meris

Er breekt een schitterende dag aan over de Inca-heuvels. De zon straalt over de groene bergen en het oude, uitgestrekte gesteente. Ginds, opgerold tussen de fruitbomen, ligt een schattige kleine lama nog te slapen.

Het is Sasha. Een zacht briesje kietelt hem aan de oren om hem wakker te maken. Sasha geeuwt en schudt zich langs alle kanten uit om zijn zijdezachte, wollen vacht op te frissen.

Zodra hij klaarwakker is, begint hij naar de top van de heuvel te galopperen om er te doen wat hij het allerliefste doet: naar zijn prachtige vallei kijken en de verse lucht met volle teugen inademen.



uragen te stellen. Hij vraagt zich af of er in de wereld nog andere valleien zijn die even mooi en ongerept zijn als die van hem. Zijn nieuwsgierigheid is zo groot dat hij beslist om alle valleien ter wereld te gaan ontdekken:

- **Ik word de grootste avonturier die er is!** zegt Sasha tegen zichzelf. En zo begint hij aan zijn avontuur.

Op de terugweg van zijn heuvel ontdekt onze lama een eerste vallei vol bloemen die hij niet kent en die zijn gevoelige snuit bedwelmen.

Daarna trekt hij naar een andere vallei, waar de bomen er goudkleurig uitzien door het licht van de zon.

Vervolgens steekt hij een blauwe rivier over, waarin statige planten baden. Onze avonturier is dolgelukkig en trekt van de ene vallei naar de andere:

- **Wat is de wereld toch mooi, herhaalt hij voortdurend.**

Maar op een dag begint onze schattige kleine



Dan komt Sasha bij een tropisch woud, dat er donkerder uitziet dan de wouden die hij gewoon is.

Donkerder en met gigantische bomen waaraan lianen hangen en op en neer dansen. Sasha zet zijn tocht voort, maar dan raken enkele lianen verstrikt in zijn wollen vacht, waardoor hij niet meer verder kan.

De arme Sasha probeert zich los te rukken uit de lianen. Hij schudt zich langs alle kanten uit, maar niets helpt. Hij kan helemaal niet meer bewegen!

Onze kleine lama zit vast. Wat voelt hij zich alleen en ongelukkig!

Op dat ogenblik hoort hij vanuit een boom een grappig stemmetje:

- **Heb jij een vriend nodig?** vraagt het grappige stemmetje.
- **Ja, graag!** antwoordt Sasha verlegen. **Het zou leuk zijn als je me kon helpen.**
- **Niet bewegen, ik kom eraan!** zegt het gekke stemmetje.



Met de ogen wagenwijd open speurt Sasha de takken van de boom af om te zien wie daar tegen hem spreekt.

Dan merkt hij een vreemd dier op, dat heel langzaam dichterbij komt. Echt heel langzaam ...

- **Ik ben Moris, de luiaard!** glimlacht het grappige dier.
- **En ik ben Sasha, de lama. Ik ben een groot avonturier. Nu ja, een avonturier die niet meer kan bewegen,** zucht hij.



Met zijn lange, behendige vingers ontwaart Moris snel de lianen die verstrikt zitten in de vacht van Sasha.

- Heel erg bedankt, Moris, zegt Sasha. **Zonder jou had ik mijn avontuur niet voort kunnen zetten.**

- **Wat zou ik ook graag op zo'n avontuur vertrekken en de hele wereld ontdekken!** zucht Moris, **maar ik ben veel te traag.**

- **Kom dan met me mee!** roept Sasha vrolijk uit. **Ik draag je op mijn rug en samen kunnen we de wereld ontdekken.**

- **Ben je 't zeker?** vraagt Moris een beetje verlegen.

- **De wereld is mooi,** antwoordt Sasha. **Maar weet je wat de wereld nog mooier maakt? Wanneer je hem met een vriend aan je zijde kunt ontdekken ... zodat die je uit de problemen kan halen!** schatert Sasha het uit.

- **Dat maakt me zo gelukkig,** glundert een emotionele Moris.



Sinds hun bijzondere ontmoeting trekken onze kleine, zachte lama en onze grappige luiaard overal ter wereld samen door groene valleien. Ze strelen de statige bomen, kijken naar de vogels die weguliegen, en herhalen voortdurend:

- **Wat is de wereld toch mooi!**

Misschien kom jij ooit ook eens onze twee gekke avonturiers tegen in een groene vallei ...

